



# LIEVELINGSWIJNEN IVV



## Vin de France « Vin Gaulois », Marcel Lapierre

Voorzanger van de 'biojolais', Marcel Lapierre, maakte deze wijn reeds enkele jaren geleden. Deze 'instaggamay', zoals wij hem toen noemden, draagt het Vin de France-label. Een kwestie van meer vrij te zijn. Na zijn overlijden in 2010 nam zijn zoon Mathieu het bedrijf over en zorgt vandaag voor een vlotte wijn, een echte dorstlesser, fruitig als hel, met een rustiek puntje. Een wijn waar je blij van wordt!

€8.95



# COUPS DE CŒUR IVV



## Vin de France « Vin Gaulois », Marcel Lapierre

Chantre du bio-jolais Marcel Lapierre a conçu cette cuvée que nous qualifierons « d'entrée de gamay » il y a quelques années déjà, sous le double signe de la liberté (c'est un Vin de France) et du plaisir charnel (la gauloiserie). C'est réussi. Depuis son décès, en 2010, c'est son fils Mathieu qui a repris les rênes du domaine et qui nous livre là un vin de large soif, fruité en diable, un poil rustique, un vin qui vous donne envie de tremper votre moustache dedans, ou si vous n'en avez pas (de moustache), de l'avaler tout de go.

8.95€